

Oekraïens liedje:

Oy u luzi chervona kalyna pokhylylasya
Chohos' nasha slavna Ukrayina zazhurylasya
A my tuyu chervonu kalynu pidiymemo
A my nashu slavnu Ukrayinu hey, hey, rozveselymo!

Vertaling (volgens google translate...):

Oh, de rode viburnum boog zich voorover in de weide
Ons glorieuze Oekraïne is ergens boos over
En we zullen die rode viburnum grootbrengen
En we zullen ons glorieuze Oekraïne opvrolijken, hé, hé

Fonetisch :

Oe joe loezie tsjervonna kalliena pok-ghillie-laasjaa
Tsjòhòs nasja slaavna Oekreeina zaazzoerrie-lashjaa-aa
Aa mie toejoe tsjervonnoe kelliennoe piedie-meemòh
Aa mie naasjoe slaavnoe Oekreeinoe ghee, ghee, rózvè-zellimoo!

*We neuriën het hele lied mee, maar proberen van de laatste
(vetgedrukte) zin wel de tekst mee te zingen.*